

Hoofdstuk 2 – Tekenen en wonderen

A. Afgoderij

Het eerste gebod is te vinden in Exodus 20:3 *“U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”*.

Laten we de verklaring van Bethels opnieuw lezen op de homepage van hun kerkwebsite:

“Welkom: Wij zijn een gemeenschap van gelovigen die zeer gepassioneerd zijn over de dingen van God. En daarom hebben we een passie voor mensen, onze stad en onze wereld. Onze rijke geschiedenis heeft onze kernwaarden gevormd. Onze cultuur wordt gekenmerkt door aanbidding, de aanwezigheid van God, familie, opwekking, wonderen en genezingen, en een cultuur van eer”.

Volgens de verklaring van Bethel Church, zijn ze gepassioneerd over de "dingen van God", en ze zijn duidelijk gepassioneerd door het streven naar " het ervaren van de manifeste aanwezigheid van God " door tekenen en wonderen ... maar zijn ze gepassioneerd over Christus zelf? Hypothetisch, laten we Bethel Church het voordeel van de twijfel geven. Misschien is dit slechts een slecht geschreven verklaring. Laten we hun passie voor Christus zelf niet alleen veroordelen op basis van deze uitspraak.

Wat we ons eigenlijk moeten afvragen is: zet Bethel Christus op de eerste plaats? Dat betekent niet "spirituele ervaringen", "goede aanbiddingsmuziek", "tekenen en wonderen", of "wonderen en genezingen". Ik vraag je om naar Bethel te kijken en je af te vragen of de waarheid van Christus en Zijn Woord boven alles verheven is.

Neem een moment de tijd en kijk naar de preken van **Bill Johnson**. Je zult veel getuigenissen, ervaringen, "speciale openbaring", 90% preken over tekenen en wonderen en leven in een bovennatuurlijke levensstijl. Maar hoor je veel van de Schriften? Hoor je veel over het evangelie van de gekruisigde Christus? Of hoor je alleen maar over de wonderen en genezingen die we van Jezus kunnen ontvangen? Neem een moment de tijd en lees Bill Johnson's blog. Je zult dezelfde dingen vinden ... maar niet Christus zelf. **Als je naar Bill luistert, word je "Jezus die je lichaam kan genezen" verkocht, maar niet Jezus zelf.**

DIT IS AFGODERIJ

Neem een moment en luister naar de preken van Kris Vallotton ... lees zijn boeken, of blog ... en hij verkoopt je een nog "grotere Jezus" die wil dat je niet

alleen gezond bent, maar ook rijk! Je zult een Jezus vinden, die is alles over je BESTEMMING, je ERFENIS, je FINANCIEN, je HUWELIJK, jouw SPIRITUELE GESCHENKEN, enz. Maar je zult zelden of nooit Christus en Hem gekruisigd vinden. Je zult een andere Jezus vinden dan die in de Schrift.

Wanneer je het woord "Evangelie" op de blog van Kris zoekt, zijn dit de opties waaruit je moet kiezen:

1. Podcast over het "Evangelie van kracht" (een podcast over tekenen en wonderen)
2. Hoe God echt denkt over echtscheiding
3. Het woord "christen" terugnemen uit de beerput van een politiek correcte wereld
4. Oefen deze 8 dingen als je de wereld wilt veranderen

* iets dat ik zeer interessant vond in dit artikel: *

Kris zegt: "Echt discipelschap is bedoeld om mensen in staat te stellen om getransformeerd te worden naar het beeld van hun Schepper, maar **religie** herdefinieert de voorwaarden, **veranderd mensen in replica's van hun leiders. Religie neemt helden Gods en maakt ze kunstwerken in een museum.**

1. Oké Kris ... heb je Bill gesproken? Hij is van plan een "Huis van Generaals" te maken, en volgens Bill's blog is dat: ***"The House of Generals is om leiders te eren over de hele wereld, die het koninkrijk van de hemel naar de aarde brengen het is een bibliotheek en een museum met een collectie van historische literatuur en kunstwerken van opwekkingen en opwekkingspredikers uit het verleden... Maar God heeft ons laten weten dat als wij degenen zullen eren die vol geloof ons voorgingen, dan zal Hij ons toegang tot hun zalving geven"*** - Bill Johnson

Artikelaantekeningen (vervolg)

2. ***"We hebben het zicht verloren op het feit dat het kruis was voor de oude mens, niet de nieuwe mens, en dat de ware christenleven niet gaat over het sterven voor Christus, maar het leven in het leven dat Hij gekocht heeft voor ons om het Koninkrijk op aarde te vestigen!"*** - Kris
3. ***Stelling van de week: "De giftige armoede-mindset reduceert de christelijke boodschap naar een noodkreet in plaats van een roep om leiderschap. "*** - Kris

^ De hele christelijke boodschap gaat over de wanhopige roep van zondaars om gered te worden - Bijbel

4. Kris's oplossing om de wereld te veranderen! *"Is er een gebied in je leven waar je denkt of je gedraagt als een wees in plaats van als een koninklijk kind van God? Als het antwoord ja is, breng het voor God, en laat de Heilige Geest tot u spreken over hoe Hij u ziet. **Als we allemaal in onze koninklijke identiteit wandelen, geloof ik dat de natuurlijke volgende stap een wereld vol is wereldveranderaars! We zijn allemaal geroepen om geschiedenismakers te zijn!** Leer je Zijn kracht te dragen en autoriteit in elk rijk van de samenleving?"*
5. Als u naar de kerk gaat om gediend te worden, mist u de kern!
6. Waarom je identiteit kennen veel belangrijker is dan je beseft
7. De domme dingen die christenen zeggen die mijn bloed laten koken
8. Welkom bij de gemeente

* interessante opmerkingen van dit artikel *

- *"Een evangelieprediker zijn heeft weinig te maken met ons beroep ... Wanneer je Jezus hebt ontvangen, werd je een deel van een koninklijk priesterschap! **Het goede nieuws is dat jij alles bezit wat je nodig hebt om je eigen persoonlijke bediening te starten!**"*

Hoe beschrijft Kris evangeliebediening in de volgende zin?

"Als je kunt bidden, profeteren en de genezing kunt zien in de kerk, wat houd je dan tegen met Jezus samen te werken?" Is dit het? Hier is geen sprake van het delen van het evangelie van de gekruisigde Christus.

Het grootste deel van de wereld, geniet van dit valse evangelie omdat het hen "macht" geeft. Het geeft hoop dat God hun portemonnee vult, ze zich doelgericht voelen en op weg naar een fantastische "bestemming", enz.

Als je naar Kris zijn bediening kijkt door de lens van de Schrift (óf: het perspectief van de Bijbel), ontdek je dat hij een vals, egocentrisch, op een eigen doel gericht, zelf bevoordelend, voorspoed zoekend welvaartsevangelie preekt.

DIT IS AFGODERIJ, DIT IS GEEN BIJBELSE PREDIKING

Kijk naar de preken van Bill en Kris en vergelijk ze met de inhoud van de preken van de van de apostelen van de eerste gemeenten:

Het boek Handelingen laat een extreme verandering zien bij de discipelen. Dapper predikten ze met vertrouwen tot duizenden mensen in de tempel, tarten de

religieuze leiders, riskeerden hun leven omdat ze zo ijverig waren voor de verkondigen van het evangelie.

Wat maakte de vissers tot met geloofsvervulde predikers? Twee dingen: ze waren ervan overtuigd dat Jezus leefde en dat zij dezelfde kracht kregen die Jezus had - de Heilige Spirit hielp hen begrijpen en gaf hen moed.

De Messias leefde en Zijn boodschap was waar: de tijd was gekomen. Het koninkrijk van God was gekomen! Wend je tot God en geloof het geweldige nieuws!

Jezus zei dat ze moesten prediken, en dus predikten ze!

Maar waar predikten de discipelen over?

Dit zijn de verzen in Handelingen over het woord "prediken":

- 4:2 "omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden".
- 5:42 "Jezus Christus te verkondigen"
- 8:4 "verkondigden het Woord"
- 8:5 "predikte hun Christus"
- 8:12 "die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde"
- 8:25 en 40 "verkondigden het evangelie"
- 8:35 "uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus"
- 10:36 "Hij vrede verkondigt door Jezus Christus"
- 11:20 "de Heere Jezus verkondigden"
- 13:5 "verkondigden zij het Woord van God"
- 13:32,33 "En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt"
- 13:38 "dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt"
- 14:7 "En zij verkondigden daar het Evangelie"
- 14:21 "En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden"
- 16:10 "het Evangelie te verkondigen"
- 14:15 "en wij verkondigen u [juist] dat u zich van deze zinloze [dingen] moet bekeren tot de levende God"
- 15:7 "het woord van het Evangelie"
- 15:35 "zij onderwezen en verkondigden, met nog veel anderen, het Woord van de Heere"
- 17:3 "Jezus de Christus is, Die ik – [zo zei hij] – u verkondig"

- 17:18 “want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding”
- 17:23 “Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u”
- 20:24 “om te getuigen van het Evangelie van Gods genade”
- 20:27 “heel het raadsbesluit van God te verkondigen”
- 26:23 “een licht zou aankondigen aan [dit] volk en de heidenen”

Dit is waar de discipelen over predikten.

Ze predikten het evangelie van Jezus Christus met vrijmoedigheid en haast. Ze hadden geen tijd om in de KERK te prediken over je huwelijk, hoe je goede vriendschappen hebt, hoe leef in welvaart, etc.

Zij wisten dat het koninkrijk van God nabij was en zij predikten het evangelie van Jezus Christus met dat in gedachten.

Dat was ook de boodschap van Jezus. Na zijn opstanding leerde hij de discipelen 40 dagen, over het koninkrijk (Handelingen 1:3). Waar ging dit over? Lukas vertelt ons waar hij over sprak gedurende die tijd. Op weg naar Emmaüs, “*En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem [geschreven] was*” (Lukas 24:27).

Dit is de koninkrijksboodschap: een boodschap over de Messias die leed, stierf, was opgestaan, oproept tot bekering en vergeving brengt.

Door het boek Handelingen heen zien we de discipelen prediken over Jezus, over Zijn opstanding, over bekering, geloof en redding. Veel mensen accepteerden de boodschap. Anderen spotten, en sommigen werden boos. Mensen reageren op verschillende manieren op het 'echte' Jezus."

B. Iedereen kan wonderen verrichten en genezingen doen.

Uit de blogpost van Kris: Waarom tekenen en wonderen voor iedere christen normaal zouden moeten zijn:

"Ik weet dat veel mensen bewonderaars zijn van de cultuur van wonderen die we op Bethel hebben, maar ik zou willen dat mensen zouden begrijpen, dat deze toegang tot het Koninkrijk niet voor een select aantal mensen is! De waarheid is dat ELKE GELOVIGE een WONDERWERKER of een GENEZER kan zijn. Dit aspect van het christelijke leven is niet overgelaten aan leiders in de kerk, of apostelen of profeten. "

Wat zegt de Bijbel hierover?

“Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?” 1 Korinthe 12:29-30

Dus niet iedereen kan 'wonderen verrichten en genezingen doen'.

C. Grotere werken dan Jezus Christus?

In Bills boek: *“Wanneer de hemel de aarde raakt”*, schrijft hij, *“Wonderen maken een groot deel uit van Gods plan voor onze wereld. En het is aan de kerk om dat plan te realiseren”*. In zijn boek en in zijn preken leert hij ook dat *door Christus menswording, Hij zijn van alle goddelijkheid afliet, en Hij in Zijn menselijkheid het model is voor ons leven* (een complete verdraaiing van de Schrift gebruikt hij verwijzingen om zijn claim te rechtvaardigen).

Johannes 14:12 zegt *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, WANT IK GA HEEN NAAR MIJN VADER”*.

Met betrekking tot dit vers, Bill schrijft: *“De profetie van Jezus dat wij grotere werken zullen doen dan Hij heeft gedaan, is aanleiding voor de kerk om op zoek te gaan naar een abstracte betekenis van deze eenvoudige uitspraak. Veel theologen noemen de werken van Jezus onnavolgbaar. Dat is door ongeloof ingegeven religie. God is er niet van onder de indruk als wij, onder het mom van eerbetoon aan Jezus' werk hier op aarde, naast ons neerleggen wat Hij heeft beloofd. Wat Jezus zegt is niet zo moeilijk te begrijpen. ‘Groter’ betekent ook echt groter. En de ‘werken’ waarover Hij het heeft, zijn tekenen en wonderen. Wij doen Hem niet tekort als we een generatie stimuleren in gehoorzaamheid aan Hem grotere dingen te doen dan Hijzelf heeft gedaan. Hij heeft ons laten zien wat één iemand kan doen als hij onbepaald kan beschikken over de kracht van de Geest. Wat zouden miljoenen mensen dan kunnen doen? Dat was zijn punt, en dat werd zijn profetische uitspraak”* (Wanneer de hemel de aarde raakt).

Waarom is deze leer kettens of fout?

- Bethel/Bill Johnson interpreteert dit vers oppervlakkig, zonder rekening te houden met wat de tekst echt betekent, om hun/zijn tekenen en wonderen evangelie erdoor te duwen. Als dit vers oppervlakkig leest, lees je: *“wie in mij gelooft ... zal grotere werken doen dan Jezus deed”*. En als dit vers wordt geïnterpreteerd zonder een grotere context, betekent dit dat iedereen die een christen is, grotere tekenen en wonderen zal doen dan Jezus.

- Als we instemmen met de leer van Bethel over tekenen en wonderen en hun interpretatie toepassen op ons begrip van een “bovennatuurlijke bediening”, dan **zijn we allemaal ten dode opgeschreven**. Waarom? **Want als het bewijs van iemand die gelooft is "grotere werken doen dan Jezus Christus", dan is niemand christen en niemand is ooit christen geweest**. Waarom? Dit vers kan niet zijn refereren aan tekenen en wonderen, **omdat niemand in de geschiedenis, met inbegrip van de apostelen ooit in staat geweest om de tekenen en wonderen dan Christus na te doen of zelfs grotere dingen te doen. Heeft iemand ooit een dode opgewekt na vier dagen? Nee. Heeft iemand anders 5 broden en twee vissen, op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigd en er 5.000 mensen mee gevoed. Nee. Heeft iemand water in wijn veranderd? Nee. Liep iemand op water? Nee. Niemand heeft ooit die dingen gedaan, met uitzondering van Christus zelf, en zeker, niemand heeft ooit iets groters gedaan.**
- Dus, naar welke grotere werken verwees Jezus in deze passage in de Bijbel, voor wie geloven? Als we het betekenis van het begin van het vers verliezen, "wie gelooft", zullen we gehakt maken van de tekst. **Wat het ook is, het is ernstig, omdat Christus zegt "ELKE GELOVIGE", zal deze grotere werken doen!** We kunnen het eerste deel van het vers niet overslaan! We kunnen erop vertrouwen dat Jezus niet naar tekenen en wonderen verwijst, anders zou hij vals profeteren. En we weten dat dat zeker niet het geval is. We moeten ons afvragen welk groter werk de apostelen hebben gedaan en welk groter werk wij kunnen doen vandaag dat groter is dan het werk dat Jezus deed?
- Aan het eind van vers 12 vertelt Jezus de apostelen dat Hij ons opdraagt deze grotere werken te doen, **"want ik ga naar de Vader." (Dat is het WAAROM van WAT zullen we doen).**
- Kijk naar Johannes 13 (het hoofdstuk vlak voor deze passage betreffende de grotere werken die wij zullen doen). Jezus zegt daar **"Lieve kinderen, nog een korte [tijd] ben ik bij u. U zult Mij zoeken, en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u: Waar ik heen ga, kunt u niet komen"**.

Waar ging Jezus naartoe? **Hij ging naar het kruis om voor onze zonden te sterven. Hij ging naar het graf om de overwinning op zonde en dood te behalen. Hij stond triomfantelijk op uit het graf, en Hij zou naar de rechterhand van de Vader gaan om te regeren en bemiddelen voor ons, en Hij zou de Geest UITSTORTEN, dat is niet zomaar een geest, maar de Geest van de levende God. De gekruisigde en opgestane Christus, dat heeft NOOIT in de geschiedenis van de wereld plaatsgevonden. Wat kunnen we hieruit halen? Dit is revolutionair. Dit is nieuw. En DIT- is groter.**

- Kijk naar Johannes 20: 21-23 ... *“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij [op hen] en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend”*

Jezus vertelde de apostelen zeker niet dat ze willekeurig konden beslissen wie wel en wie geen vergeving zou ontvangen! Dat zou een erg zware verantwoordelijkheid zijn, en het zou bijna het tegenspreken Nieuwe Testament tegenspreken. Dus wat zei Jezus, en wat zegt dit over de werken zullen we doen, die groter zijn dan de werken die Christus deed?

- In Johannes 20: 21-23 verscheen Jezus aan de apostelen als de OPGESTANE CHRISTUS, zegevierend over de dood, komend als de Christus die het werk van de verlossing HEEFT BEËINDIGD, die alles heeft betaald, en door DIE WAARHEID, boodschap en macht, zegt Hij dat we zullen verkondigen de vergeving van zondaars.
- Hoe verhoudt zich dit met Johannes 14:12? **DIT IS HET GROTERE WERK, DAT WAS NOOIT EERDER GEBEURD!** Voor de opstanding van Christus uit de dood, predikten christenen de vergeving van zonden op **VOORUITLOPEND** op de dood van Christus op het kruis.
- Wat zijn de unieke grotere werken die wij kunnen doen die iedereen, inclusief Christus, niet zou kunnen doen? WIJ prediken niet vooruitlopend op een Messias die zonden zal vergeven, we preken niet in afwachting van een Redder die voor ons zal sterven, WIJ hebben het voltooide werk van het kruis, en zullen de vergeving van zonden door Christus prediken op basis van: "HET IS VOLBRACHT!" "DAT is het grotere werk, dat niemand kan doen, inclusief Christus, tot aan het Zijn dood en opstanding. ALLES wijst altijd terug naar de dood en opstanding van Jezus Christus.

Maar als een juiste exegese van de Schrift niet voldoende is, sta dan op de Schrift als gezaghebbende bron van waarheid. Omdat Bethel zegt dat we **“dingen kunnen spreken en het bestaat”**, reciteer de gezaghebbende verklaring van Kris Vallotton's in zijn artikel, **“Waarom je identiteit kennen nog belangrijker is dan je beseft”**, en misschien zult je op een dag grotere tekenen en wonderen doen dan Jezus Christus zelf!

“Herhaal de verklaring uit de video en moedig je aan om dit vandaag hardop te lezen: Ik ben verbaast! Ik ben Gods grootste schepping. Hij houdt van mij tot de dood. Ik word opgeschud. Ik ben geboren om grotere werken te doen dan Jezus. Ik ben geboren voor glorie. Naties voelen zich tot mij aangetrokken. Ik heb de geest van Christus, daarom denk ik als God. Hij is mijn erfdeel en ik ben Zijn erfdeel. Hij vindt mij echt leuk en ik vind mijzelf ook leuk. ”

C. Het is altijd Gods wil om te genezen

Welke preek van Bill Johnson je ziet, je zult steeds weer iets horen als: **“Het is ALTIJD Gods wil om ons lichaam te genezen”**. Hij gelooft dat dit een onderdeel is van Gods wil voor alle mensen hier op aarde, en zegt: **“Ik sta geen open voor een evangelie dat ruimte laat voor ziekte. Als je gelooft dat God ziekte toelaat, geloof je in een vals evangelie”**.

In Bill's 'vraag en antwoord' op zijn blog vroeg iemand: **“Is het altijd Gods wil om te genezen?”**

Hij zei: "Hoe kan God ervoor kiezen om iemand niet te genezen wanneer Hij de genezing al heeft gekocht? Was Zijn bloed genoeg voor alle zonden, of alleen bepaalde zonden? Waren de striemen die Hij droeg alleen voor bepaalde ziekten, of bepaalde seizoenen van tijd? Toen Hij striemen in Zijn lichaam droeg heeft Hij een betaald voor ons wonder. Hij besloot al te genezen. Je kunt niet besluiten iets niet te kopen, nadat je het al hebt gekocht ... Jezus Christus is perfecte theologie - Hij is de wil van God. We kunnen de standaard van de Schrift niet verlagen naar ons ervaringsniveau. . . of in de meeste gevallen onervarenheid. Het is een zeer ongemakkelijke realisatie - niet iedereen kan dit aan. De meesten creëren een geloof die je niet kunt vinden in de persoon van Jezus. Hij is de wil van God."

Het belangrijkste onderwerp van Bill Johnson's preken is genezing en wonderen, maar als je door de lens van kijkt de Schrift, zul je je realiseren dat zijn theologie erg kettters is en niet de orthodoxe leer van de Schrift.

Vragen gesteld over bepaalde leringen over genezing zijn nog niet goed beantwoord, en de Schrift instrueert ons: *“iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is [anderen] te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen”* (Titus1: 9).

Laten we kijken naar de studie over genezing door de aangehaalde Schriftgedeelten te onderzoeken in een poging te bewijzen de verzoening "garandeert" genezing voor onze lichamen hier op aarde.

“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24).

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen” (Jesaja 53: 5).

Ik zou nooit betwisten dat we genezen zijn door de striemen van Jezus.

Maar verwijst, de wereld “genezen” (Hebreeuwse “rapha”) specifiek naar **lichamelijke genezing?**

Een studie naar het gebruik ervan in het Oude Testament laat zien dat dit heel vaak **niet** wordt gebruikt voor alleen FYSIEKE GENEZING. In veel gevallen werd het gebruikt om innerlijke genezing te impliceren. Bijvoorbeeld Jeremia 3:22 *“Keer terug, afkerige kinderen, Ik zal [u] van uw afdwalingen genezen. Zie, [hier] zijn wij. Wij komen tot U, want U bent de HEERE, onze God”* en Psalm 107:20 *“Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun [graf]kuilen”*.

Wanneer we naar de context van Jesaja 53 kijken, ontdekken we dat we geen spiritueler kunnen worden thema. Dit is de grote profetische passage over Christus’ voorbede tussen God en mens. En wanneer we de context van 1 Petrus 2:24 onderzoeken, zien we dat Petrus Jesaja citeerde, niet in verwijzing naar lichamelijke genezing, maar innerlijk *“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen”*.

Het is zeker veilig om te zeggen dat de genezende kracht van Christus die voor ons is gekocht zich uitstrekt van het innerlijke in de emotionele, mentale en fysieke gebieden, maar zoals we later zullen zien, het actualiseren van deze genezing zal niet volledig worden gerealiseerd tot de opstanding, en dus is er geen absolute garantie voor genezing nu.

Laten we nu de tweede belangrijke passage onderzoeken die gebruikt wordt om de bewering te ondersteunen dat het ALTIJD Gods is om te genezen (elk moment ... meteen).

“Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de [boze] geesten uit met een [enkel] woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, []
Vers 17 zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden [op Zich] genomen, en [onze] ziekten gedragen”
Mattheüs 8: 16-17.

Dit is de tweede belangrijke tekst die gebruikt wordt om de leer van "genezing in de verzoening" te ondersteunen. Aangezien Matteüs, Jesaja 53 citeert, die, zoals we zojuist hebben gezien, de verzoening vrij expliciet behandelt, en de tekst toepast op fysieke genezing en bevrijding. Daarom denken velen dat dit onweerlegbaar bewijs is, dat genezing is gegarandeerd in de verzoening. Wanneer men zo denkt ziet men echter een zeer belangrijk punt over het hoofd. Matteus vertelt ons dat deze passage van Jesaja is **DAAR, OP DAT MOMENT de genezende bediening van Jezus vervuld**, vóór de verzoening heeft ooit plaatsgevonden.

Wanneer we Jesaja 53 onderzoeken, zien we dat terwijl verzoening het centrale thema is en zien we de heenwijzing naar het leven en de bediening van Jezus, zich uitstrekkend zelfs tot na de wederkomst!

Vers 2 *"Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben"*

Vers 12 *"Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, [omdat] Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft".*

Het punt van vers 4 is dat hoewel het volk van Israël heeft gezien dat Jezus door hun land om mensen van hun ziekten te genezen, ze beschouwden Zijn dood nog steeds als een oordeel van God *"Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt"*.

Nu- **Dit is essentieel om te begrijpen:**

Dat "Hijzelf onze ziekten op Zich nam en onze ziekten wegnam" verwijst naar de genezingsbediening van Jezus op AARDE, en niet een passief ontvangen van ziekten en zwakheden aan het kruis is, wordt ondersteund door de Griekse tekst;

nam - Grieks lambano = nemen, wegnemen, verwijderen; weggedragen - Griekse bastazo = opnemen, dragen, verdragen, wegvoeren, verwijderen (Arndt-Ginrich, A Greek English Lexicon of the Nieuwe Testament).

Het is dus duidelijk dat hoewel Jesaja 53:4 verwijst naar fysieke genezing, de vervulling daarvan is in de genezingsbediening van Jezus, zoals opgemerkt door Matteus, en niet aan het kruis, en daarom biedt het geen garantie van genezing voor ons vandaag, tenzij het Gods soevereine wil is om iemand te genezen.

Laten we het volgende argument bekijken. Velen beweren dat door Christus 'verzoening aan de kruis, Hij ons heeft verlost van de vloek! Welke vloek? De Schrift zegt dat Christus ons verlost van de **vloek der wet**. Laten we kijken:

“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt”
Galaten 3:13.

Door Galaten 3:13 te vergelijken met Deuteronomium 21:23 *“Een gehangene is namelijk door God vervloekt”* en Deuteronomium 28:15-68, die de vloek beschrijft die zou komen over Israël voor hun ongehoorzaamheid (inclusief verschillende ziektes) wordt de conclusie getrokken, dat Christus onze ziekten droeg aan het kruis.

De vergelijking klopt echter niet. Er is geen basis om de "vloek van de wet" te identificeren met de vloek van Deuteronomium 28. De "vloek van de wet" houdt rechtstreeks verband met de kwestie van **RECHTVAARDIGING**, wat gemakkelijk te zien is door Galatians 3 in de context te bestuderen. (Ik verzoek u dringend om HEEL Galaten hoofdstuk 3 te lezen, van begin tot het einde)

Sneak peak (De vloek verwijst naar diegenen die aandringen op het volgen van de wet en werken om hen te rechtvaardigen):

“Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar [voor] de wet is [het] niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt” (Galaten 3:10-13)

Een serieuze student van de Bijbel, die het Woord in de context bestudeert, kan meteen onderscheiden dat de vloek waarnaar wordt verwezen de vloek is die Christus uit VERDOEMENIS heeft gekregen vanwege Jood en Heiden omdat ze nalaten de wet van God te houden.

De vloek in Deuteronomium 28 aan de andere kant, was een tijdelijke vloek die zouden worden verlengd voor de Joden onder het Theocratische Rijk van de Heer in het land Israël als ze ongehoorzaam waren. De absurditeit om te zeggen dat Jezus deze vloeken op het kruis droeg, wordt duidelijk als we rekening houden met de aard van sommige van de vloeken (**bv: meeldauw (vers 22), droogte (vers 23) ... etc ...**)

Laten we verdergaan naar het volgende punt dat vaak wordt aangedragen ...

Velen zullen dit vers gebruiken om hun argument te ondersteunen:

" Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader"
(Johannes 14:12)

Door dit vers uit Johannes als basis te gebruiken, gaat Bill Johnson/Bethel ervan uit, dat het altijd Gods wil is om te genezen, en beweert hij dat Jezus iedereen die ziek was genas. En omdat Hij zei dat we grotere dingen zouden doen, niet mindere werken dan Hij, als we het geloof hebben, moet iedereen die bid verwachten om ook genezen te worden. Hoewel we moeten toegeven dat dit argument redelijk lijkt, zitten er bepaalde onontkoombare gebreken in.

Ten eerste is precies wat Jezus bedoelde met 'grotere werken' op verschillende manieren geïnterpreteerd door veel goede theologen. **Als Jezus zou verwijzen naar fysieke wonderen en genezingen, wat voor "grotere werken" dan die van Jezus zouden dan mogelijk zijn (bijvoorbeeld, wat zou een groter fysiek teken kunnen zijn dan de doden opwekken 4 dagen nadat Lazarus stierf?)**.

Het lijkt erop dat elk "groter" werk van een andere aard zou moeten zijn. Zo is het de conclusie van veel geleerden/theologen dat Jezus anticepeerde op de discipelwerking van de Grote Opdracht, waardoor door de prediking van het evangelie, mannen en vrouwen gered zouden worden, en het koninkrijk van God dat op aarde is gevestigd door de kerk (waarnaar ik verwees in het vorige subpunt).

Jezus kon niet verwijzen naar fysieke genezing toen Hij deze verklaring aflegde, anders Hij zou schuldig zijn aan valse profetieën. Waarom? **Het simpele feit is dat de genezingsbediening van Jezus is nooit in de geschiedenis verdubbeld, zelfs niet door de apostelen** (ik zal later voorbeelden geven).

Dit feit wordt keer op keer geïllustreerd in de bedieningen van degenen die het "genezingsevangelie" prediken en beoefenen. Velen voor wie zij bidden, worden niet genezen. Wij zien hierdoor dat de genezingsbediening van Jezus van een andere orde was, dan die van de kerk, **om een uniek doel vast te stellen; de authenticiteit van zijn claim de Messias te zijn**.

Zelfs in de bediening van Jezus hier op aarde gebeurde het één keer dat Hij niet iedereen genas. In Johannes 5 lezen we dat bij het zwembad Bethesda Jezus gevonden ***"Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water"*** (vers 3). Toch, na het

kiezen van slechts één man “Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats” (vers 13). Hij had iedereen kunnen genezen die daar kwam voor genezing, maar zoals in Johannes 9, Hij koos er maar één te genezen voor de glorie van God.

NU, nadat we de Schriften het meest gebruikt te hebben om de "genezingsleer" te ondersteunen, laten we proberen tot een meer Bijbels begrip te komen van de relatie tussen de verzoening en lichamelijke gezondheid. De Bijbel leert dat, hoewel het werk van Christus voor ons is voltooid, wordt het totale effect van onze verlossing is **nog niet voltooid**.

In Romeinen 8:30 “En hen die Hij [er] van tevoren [toe] bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt”, vinden we dat het verlossende werk van God ten behoeve van ons is: voorbestemd, geroepen, gerechtvaardiging en verheerlijkt. De eerste drie hebben al plaatsgevonden, maar de vierde, hoewel verzekerd, heeft nog niet.

Daarom lezen we in hetzelfde hoofdstuk, in vers 23 en 24: “En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van [de] aanneming tot kinderen, [namelijk] de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?”

Hier legt Paulus in zeer duidelijke bewoordingen uit dat het fysieke aspect van onze verlossing (verheerlijking van ons lichaam, Filippenzen 3:21) is onze grote hoop; iets in de toekomst dat nog niet heeft plaatsgevonden.

Dus, hoewel Christus een volmaakte gezondheid voor ons aan het kruis heeft gekocht door voor onze zonden te sterven, volkomen PERFECTE gezondheid zal er pas zijn bij de verheerlijking van ons lichaam en PERFECTE gezondheid kan nu niet worden geclaimd.

Betekent dit dat je nooit een genezing hier op aarde zult zien? Nee! Ga en bid voor mensen dat ze genezen. Maar erken dat een persoon waarvoor je bidt, alleen zal worden genezen als het Gods soevereine wil is om die persoon op dat moment te genezen.

Als dat zo is, is GOD GOED!

Als dat niet zo is, IS GOD GOED!

Perfekte gezondheid en verheerlijking is datgene wat we in de hemel zullen ontvangen. Op aarde zullen mensen oud worden en sterven, soms door ziekte en ziekte ... anders zouden we leven voor altijd hier op aarde! Het eeuwige leven is een voordeel van het kruis dat we na de dood ontvangen.

Dus God heeft niet bepaald dat ziekte volledig van ons is nu, maar het is een deel van wat zal zijn in de hemel: **“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21: 4).**

Degenen die onderwijzen dat het altijd Gods wil is om te genezen, pleiten ook voor de leerstelling dat het altijd is Gods wil dat we welvarend zijn; geen wonder, want achter beide zit hetzelfde sentiment. Het is een gevoel dat niet geduldig kan wachten op de dag die is beschreven in Openbaring 21:4 hierboven, dat is onwillig om de volledige omvang van het kruis onder ogen te zien waar God ons toe heeft geroepen tijdens de korte tijdspanne van onze dagen hier. Een gevoel dat niet helemaal kan accepteren het feit dat God ons geroepen heeft om **voor een tijd veel lijden.**

Toch leert de Schrift nadrukkelijk dat lijden een centraal onderdeel is van Gods plan en manier van werken met ons hier en nu. De volgende zijn slechts een kleine steekproef van wat zou kunnen worden aangehaald bewijs dit punt:

Johannes 16:33 *“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”.*

Romeinen 8:17 *“En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met [Hem] lijden, opdat wij ook met [Hem] verheerlijkt worden”.*

2 Korinthiërs 1:5 *“Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig”.*

2 Korinthiërs 4: 8-10 *“Wij] worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; [wij zijn] in twijfel, maar niet vertwijfeld; [wij worden] vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. [Wij] dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt”.*

Filippenzen 1:29 *“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”.*

Jacobus 5:10 *“Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben”.*

Als de profeten als voorbeelden voor ons zijn, moet dit betekenen dat het de bedoeling is om te gaan in hun voetstappen. Je vraagt je af wat deze mannen zouden hebben gedacht van een leer dat het altijd is Gods wil dat Zijn volk fysiek zal gedijen, en het hun eigen schuld is als ze dat niet doen, vooral wanneer men Hebreëën 11: 35-38 leest *“Vrouwen hebben hun doden [terug]gekregen door opstanding [uit de dood]. Maar anderen zijn gefolterd en namen de [aangeboden] verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En [weer] anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt [en] mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en [verbleven op] bergen, [in] grotten en [in] holen in de aarde”.*

Deze mannen die ons als voorbeelden worden voorgesteld, illustreren nauwelijks het huidige concept van spiritualiteit die wordt gemeten aan iemands kledingkast en auto's.

Dit is geen ontkenning dat God zijn kinderen vaak goed doet. Paul laat een voorbeeld zien van een evenwichtig perspectief toen hij schreef *“En ik weet [wat het is] vernederd te worden, ik weet ook [wat het is] overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden”* (Filippenzen 4:12).

Wanneer de Schriftuurlijke basis voor "genezing in de verzoening" gebrekkig blijkt te zijn, vallen voorstanders vaak terug op het sentiment **dat het ondenkbaar is voor onze Vader in de hemel dan zijn kinderen ooit ziek zullen zijn!**

Waarom zou Hij ons nooit ziek laten worden, behalve om ons te sparen voor het lijden?

We hebben zojuist duidelijk gezien dat het Zijn wil is dat we in dit leven op veel manieren lijden.

Ons lijden is onlosmakelijk verbonden met onze sterfelijke lichamen. **Zoals Paulus zegt in 2 Korintiërs 4:10 “[Wij] dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt”.**

Alle ziekten vinden hun voltooiing in de dood, en toch heeft God de fysieke dood niet verwijderd de ervaring van zijn kinderen. Het is absurd en zonder basis om te veronderstellen dat dezelfde God Die verordonneerde dat we lijden voor a tijd in deze degenererende, door de dood gebonden lichamen zou tegelijkertijd ordenen dat we hebben perfecte gezondheid. Het lijkt voor de hand te liggen dat als God wilde dat we nu een perfecte gezondheid hadden, Hij dat ook zou doen geef ons de juiste modus om het uit te drukken; **een verheerlijkt, onsterfelijk lichaam!**

Degenen die ontkennen dat het ooit Gods wil kan zijn om ziek te worden, staan er ook op dat ziekte altijd van de satan komt. Het is waar dat we onderscheid moeten maken in ziekte, want Satan kan ook de bron zijn (Lucas 13:16). Het is echter onbijbels om te zeggen dat God Zelf nooit ziekte heeft gebruikt bij mensen. Nogmaals, slechts een paar voorbeelden:

Exodus 4:11 "Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?"

2 Koningen 15:5 "En de HEERE trof de koning, zodat hij melaats werd tot de dag van zijn dood. Hij woonde in een apart staand huis. Maar Jotham, de zoon van de koning, [had de leiding] over het huis en gaf leiding aan de bevolking van het land".

Lukas 1:19-20 "En de engel antwoordde en zei tegen hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd".

Het blijkt dus dat er nogal wat voorbeelden zijn in de Schrift waarin God wordt geïdentificeerd als de bron van een fysieke aandoening dan dat er gevallen zijn waarin Satan de oorzaak is.

Dus waarom zou God ooit ziekte gebruiken?

Zoals Johannes zegt "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof" (1 Johannes 5: 4).

Het is niet altijd Gods wil om ons te genezen omdat hij soms een positief doel heeft in verdrukking. God stond de beproeving op Job toe, met als doel de echtheid van Job te bewijzen en de toewijding aan Hem (Job 1:6 - 2:10).

Sommigen beweren dat, hoewel God het voor ons ten goede wil gebruiken, dat lichamelijke ziekte behoort tot de manieren waarop Hij met zijn kinderen omgaat, behalve in het oordeel.

Echter, God Zelf heeft verklaard dat Job niets heeft gedaan waardoor hij die beproevingen verdiende (hoofdstuk 2, vers 3). En toch was Job's meest ernstige aandoening een lichamelijke aandoening "Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel" (hoofdstuk 2, vers 7).

Er valt tegenin te brengen dat dit incident in het Oude Testament plaatsvond, vóór de verzoening een perfecte gezondheid voor iedereen garandeerde.

Het lijkt er echter op dat de apostel Jakobus dit niet zo ziet. Hij zette Gods handelen uiteen met Job en het uithoudingsvermogen van Job door hen heen, als een patroon en voorbeeld voor Nieuw Testamentische gelovigen (Jakobus 5:10, 11).

"Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben.

Vers 11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig" Jakobus 5:10-11

Een ander voorbeeld waarin God een aandoening gebruikte voor het welzijn van een mens en tot Zijn glorie was bij de apostel Paulus! (We weten niet of de aandoening ziekte of aandoening was, maar het was een kwelling toegestaan door God, gebruikt ten goede van Paulus en Gods heerlijkheid).

God stond toe dat de verdrukking over Paulus kwam en verhoorde zijn gebed om verlossing niet, zodat Paulus zou niet te groot van zichzelf ging denken en egoïstisch zou worden als resultaat van de visioenen en openbaringen die hij had (2 Korinthiërs 12:7-10).

Paulus bad driemaal tot God om Zijn ellende (de doorn in zijn vlees) van Hem weg te nemen - waarop God nee zei!

De Heer zei *"Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen"* (vers 9).

Vaak denken we dat de grootste uitingen van Gods kracht zijn wanneer onze ellende voorbij is. Maar De Schrift zegt dat Gods kracht feitelijk geperfectioneerd is wanneer we het zwakst zijn!

Paulus leerde tevreden te zijn met deze blijvende kwelling, want de Heer leerde hem juist dat het moment dat hij het zwakst was in zichzelf, de kracht van de Heer het duidelijkst tot uiting zou komen. Hij bracht eer aan God in plaats van aan Paulus (verzen 9, 10). Deze les moet wanhopig geleerd worden door ieder van ons, die beïnvloed wordt door **de valse onbeperkt genezing/welvaart leer van vandaag**.

Een ziekte of aandoening kan zeker een hulpmiddel zijn voor het goede in Gods handen. In Psalm 119 lezen we het volgende:

Vers 67 "Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht".

Vers 71 "Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren".

Vers 75 "Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en [dat] U mij [in Uw] trouw verdrukt hebt".

Bovendien zijn er tijden geweest, zelfs in de Schrift, toen Gods volk moest aanvaarden en leven met ziekte. In plaats van hem te zeggen "zijn genezing te claimen", gaf Paul medisch advies aan Timothy **"Drink niet langer [alleen] water, maar gebruik een kleine [hoeveelheid] wijn, voor uw maag en uw veelvuldige kwalen" (1 Timotheüs 5:23)**.

Dit vers zou een speciale betekenis moeten hebben voor iedereen die denkt dat de Bijbel sommige van de extreme leringen ondersteunt van onze tijd! **Waar is Paulus' "woord van het geloof" en "positieve bekentenis"?**

Door medisch advies te geven en Timotheüs te vertellen dat hij vaak kwalen heeft (dus erkenning dat dit blijvend was, in plaats van spreken en 'genezing tot stand te brengen') is Paulus tegendraads met de huidige leer.

Zoals Kenneth Hagin het zegt "Mensen bekennen hun gebrek en bouwen aan een gevoel van tekort in zichzelf. Als ze deze dingen belijden, krijgen ze niet de overhand in hun leven".

We moeten niet ontkennen dat er iets van psychologische waarheid zit in wat Hagin zegt.

Jammer genoeg hebben velen geprobeerd er een onfeilbaar spiritueel principe van te maken, zodat mensen zich altijd pijnlijk bewust moeten zijn van elk woord dat ze zeggen, uit angst dat ze iets destructiefs over zichzelf afroepen. (En zoals de Schrift zegt, God heeft ons zeker GEEN geest van angst gegeven).

Paulus schreef ook: “Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten” (2 Timotheüs 4: 20 *) In beide gevallen vinden we die ziekte had invloed op de bediening van de apostelen, zoals velen dat moeten doen aanpassingen in hun bedieningen daarom vandaag.

*** Epafroditus was ook dodelijk ziek in de aanwezigheid van Paulus en Paulus zegt geen genezing te verwachten, maar stelt dat zijn herstel te danken was aan de genade (niet verplichting) van God.**

“Ik heb [het] echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben” (Fillipenzen 2:25-27).

Sommigen zullen ongetwijfeld beargumenteren dat Paulus niet in staat was om Trofimus te genezen vanwege het gebrek aan vertrouwen van Trofimus, omdat het door sommigen denken dat men vertrouwen moet hebben voor eigen genezing, en het grote geloof van een ander kan het eigen geloof niet kan overwinnen.

Echter, zijn dezelfde mensen vaak verrast te ontdekken dat **de apostel Paulus zelf een ziekte moest doorstaan:**

“U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En [toch] hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam [plaatsvond], niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, [ja], als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik [kan] van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben”. Galaten 4: 13-15

Paulus' verwijzing naar zijn ogen is een duidelijke aanwijzing dat zijn ziekte iets met zijn ogen te maken had, en de bezorgdheid en sympathie van de Galaten laat zien dat hij niet was genezen. Wanneer Paulus zegt dat zij zijn lichamelijke conditie niet verachten of verafschuwen, bedoelt hij dat ze iemand die niet was genezen van een ziekte niet beletten autoriteit te ontvangen en authenticiteit van zijn apostelschap.