

Hoofdstuk 4: Manifestaties/Dronken zijn/Kundalini Geest.

Bethel gebruikt slechts twee verzen om de lichamelijke "manifestaties van de Heilige Geest" bij leiders en de mensen van hun gemeente te verklaren:

1. Ze nemen nota van de Pinksterdag, toen de mensen ervan werden beschuldigd 'dronken' te zijn (Handelingen 2).
2. *“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest”* (Efeze 5:18).

Allereerst, **nergens in de Bijbel staat dat je dronken moet worden in de Geest.** Wanneer de Bijbel spreekt van dronken zijn, heeft het altijd een negatieve bijbedoeling. De enige plaats in de Bijbel dat verwijst naar het idee van “geestelijke dronkenschap” is Jesaja 29: 9-14, en **het verwijst naar Gods oordeel over de zonde en afvalligheid.**

Bethel Church promoot het valse idee van 'dronken in de Geest' of vervuld te zijn met 'drunken glory'. Mensen worden dronken en high van de kracht van God. Gemeenten krijgen de opdracht om **‘dronken te worden’, ‘neem een ander drankje,’** enzovoorts. **Struikelen, onduidelijke spraak, vallen op de grond en andere vreemde gedragingen zijn hun ‘bewijs’ van het werk van de Heilige Geest.** Daarnaast oefenen ze dingen als **‘Heilige Geest geleide ontmoetingen met God’, ‘stoppen gezichten in honingpotten en raken dronken in de geest’, ‘vuurtunnels’ en nog veel meer.**

Niets van dit alles is Bijbels en het is zeker **niet de Heilige Geest** (die voortbrengt de vrucht van zelfbeheersing), maar het **is wel degelijk een demonische geest.**



A graphic image of what second year looks like from David 🍷🍷🍷



... See More



Valse leraren, zoals Bill Johnson en Kris Vallotton die het dronken zijn in de Geest promoten, wijzen op **Handelingen 2:13** als rechtvaardiging voor de afschuwelijke praktijken in hun gemeenten. Ze wijzen op de dag van Pinksteren, toen de apostelen het evangelie predikten en sommigen in de menigte zeiden: **“Ze hebben te veel wijn gedronken”**.

De beschuldiging was natuurlijk:

1. **omdat de mensen in tongen spraken (talen die ze nog nooit eerder hadden gehoord)**
2. **een bespottung van de apostelen**
3. **Petrus ontkent de hint van dronkenschap (vers 15).**

Toch neemt Bethel deze grap ban een goddeloze menigte, en gebruikt het als hun "bewijs" dat Petrus en de apostelen predikten in een zinloze verdooving. Deze

verdraaiing van de Schrift vernedert niet alleen de apostelen, **maar onteert ook de Heilige Geest.**

Ten slotte, Bethel rechtvaardigt dit demonische gedrag met behulp van de Bijbel uit **Efeziërs 5:18, dat zegt "En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,"**

Met het misverstaan van de Schrift doen ze drie dingen:

1. Ze negeren de verzen die vóór vers 18 komen
2. Ze negeren de KOMMA na de zin: "maar word vervuld zijn met de Geest,"
3. Ze negeren de verzen na vers 18

De apostel Paulus schreef in Efeze 5:15-18 "Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen [vol] kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,"

Paulus zegt dat dronken worden verwant is aan onze oude manier van leven met zijn wereldse en zelfzuchtige verlangens. Dergelijk gedrag is vernederend en "leidt tot losbandigheid" (vergelijk Kolossenzen 1:21 en Romeinen 13:13). Het woord losbandigheid is een vertaling van het Griekse woord "**wetteloze brutaliteit of onhandelbare willekeur.**" Paulus **contrasteert** bewust de **toestand van dronkenschap (een verlies van controle)** met de **inwoning van de Geest van God** (de vrucht van zelfbeheersing, Galaten 5:23).

God wil ieder aspect van ons leven als gelovige, onder volledige controle van de Heilige Geest. **Dit ontstaat niet door dronkenschap en ook niet door de gevolgen ervan na te bootsen.**

Dronken handelen en dit toewijzen aan de Geest van God is zonde. Degenen die spiritueel bedwelming onderwijzen zijn nauwer gelieerd aan Bacchus, de Romeinse god van wijn en dronkenschap, dan met de ware God van de Bijbel. Vervuld zijn met de Geest is niet een of andere extatische of emotioneel geladen ervaring. Het is geen hemelse 'high' of spirituele 'buzz'. Vervuld zijn met de Geest is een gestage onderwerping van iemands leven aan de God van glorie (1 Johannes 3:24).

Tot slot, bij het gebruik van dit vers, negeren ze de **KOMMA** direct na de zinsnede "*maar wordt vervuld met de Geest,*" - Paulus was nog niet klaar! De verklaring was nog niet voorbij. **Paulus legt uit hoe het er uitziet 'vervuld te zijn met de Geest' ná vers 18.**

Efeziërs 5:18-21 *“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof [Hem] in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods”.*

Zo- als deze Geest die de oorzaak is van dit **goddeloze, oncontroleerbare en weerzinwekkende** gedrag NIET de Heilige Geest is, welke geest is het wel? Als u zoekt naar **kundalini geest en Shakti** op het internet, zult u merken dat men in de New Age en oosterse religies nog steeds deze krachtige manifestaties ervaren. Vaak is dit met de hulp van een Guru, die hen op het voorhoofd aanraakt zodat ze een "Kundalini Bewustwording" kunnen ervaren.

Zoals onderzoeker Robert Walker schreef "De bijeenkomsten die mystieke hindoe-geeroes houden, worden genoemd 'Darshan'. Op deze bijeenkomsten gaan toegewijden naar voren om een spirituele ervaring te ontvangen van een aanraking door de open handpalm, vaak naar het voorhoofd, door de goeroe in wat bekend staat als de Shakti Pat of goddelijke aanraking. Het verhogen van de spirituele ervaring wordt het verhogen van Kundalini genoemd. Na een periode waarin de toegewijde een bepaalde spirituele hoogte heeft bereikt, beginnen ze te trillen, schokken of huppelen of ongecontroleerd te kronkelen. Soms breken ze in ongecontroleerde dierlijke geluiden of gelach uit, als ze een extatische hoogte bereiken. Deze manifestaties worden 'Kriyas' genoemd. Toegewijden brullen soms als leeuwen en vertonen gedurende een periode allerlei fysieke tekenen. Vaak gaan toegewijden verder in spiritueel bewustzijn en worden fysiek stil, traag en lijken bewusteloos".

Dus, wat is de algemene uiterlijke manifestatie van een Kundalini-geest?
Onheilig lachen, onbeheersbaar lachen, onvrijwillig vallen, schokken, brullen, blaffen, sissen, huilen, lichamelijke draaiingen, trillen, spiertrekkingen, spasmen, het bewegen van iemands lichaam op ongebruikelijke manieren, dronkenschap.

Wat is de algemene uiterlijke manifestatie die valse christelijke bewegingen oproepen en wat zij noemen van "de Heilige Geest"?
Onheilig lachen, onbeheersbaar lachen, onvrijwillig vallen, schokken, brullen, blaffen, sissen, huilen, lichamelijke draaiingen, trillen, spiertrekkingen, spasmen, het bewegen van iemands lichaam op ongebruikelijke manieren, dronkenschap.

Nergens in de Schrift zul je enige ondersteuning vinden voor deze praktijken of gedragingen. In feite, zoals ik hierboven liet zien, zult u precies het tegenovergestelde vinden.

Dit is niet goddelijk, dit is waarzeggerij .